



Kerk St.-Jacob de Meerdere te Hoeke

O St.-Jakob ons patroon,
de parochie Hoeke, aan u gewijd zo schoon.
Deugdzaam is het hier te leven,
met een rijk verleden ooit gegeven.
Dit bracht met zich mede
vele pelgrims op doortocht in deze stede.
De handel en rijkdom zijn echter vergaan
en onder de Spaanse bezetter
was het hier een pover bestaan.
Hoeke werd een dorp
van steenbakkers en boeren
en nu komt men er ook de natuur beloeren.
De parochie kende alzo
een gevarieerd bestaan,
maar nog steeds wil men
van hieruit op bedevaart gaan,
is het uit dank of om bekering,
één iets nemen we hieruit in lering:
het kan in 't leven al eens slecht vergaan,
maar met een sterk geloof blijf je bestaan.
Alles gaat op en nere,
aan God en St.-Jakob alle ere.