

**Openingszang:**  
**Eén voor één bijzonder**

één voor één bijzonder  
één voor één  
één voor één een wonder  
iedereen  
voor de goede herder  
zijn we allemaal  
één voor één bijzonder  
helemaal

is je vacht gespikkeld  
ben je grijs of grauw  
kom maar zegt de herder  
kom ik hou van jou

ben je soms de zwakste  
van de hele rij  
kom maar zegt de herder  
kom je hoort erbij

hoe je er ook uit ziet  
wie of wat je bent  
weet je dat de herder  
heus je naam wel kent

**Inkeerzang:**  
**Het spijt me**

het spijt me  
het spijt me  
ik heb iets misdaan  
vergeving bevrijdt me  
ik kijk je weer aan

**Lied na openingsgebed:**  
**Jezus is de Goede Herder**

jezus is de goede herder  
jezus hij is overal  
jezus is de goede herder  
brengt mij veilig naar de stal

als je 's avonds niet kunt slapen  
en je bang in 't donker bent  
denk dan eens al die schapjes  
die de heer bij name kent

jezus is de goede herder  
jezus hij is overal  
jezus is de goede herder  
brengt mij veilig naar de stal

en wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet  
denk dan aan de goede herder  
hij vergeet zijn schapjes niet

jezus is de goede herder  
jezus hij is overal  
jezus is de goede herder  
brengt mij veilig naar de stal



**Voor evangelie:**  
**Lied van de drie kruisjes**

jezus ik denk aan jou  
jezus ik spreek over jou  
jezus ik hou van jou  
zo blijf ik je trouw

**Voorbede:**  
**Met mijn handen gevouwen**

met mijn handen gevouwen  
breng ik tot god een wens  
met mijn hart vol vertrouwen  
bid ik voor ieder mens

**Vredeswens:**  
**Ik deel vrede uit**

ik deel vrede uit aan iedereen  
ik deel vrede uit aan iedereen  
vrede in mijn hart  
is de nieuwe start  
ik deel vrede uit aan iedereen

ik deel vrede uit aan iedereen  
ik deel vrede uit aan iedereen  
vrede gaat steeds door  
ook ik ga ervoor  
ik deel vrede uit aan iedereen

ik deel vrede uit aan iedereen  
ik deel vrede uit aan iedereen  
vrede leeft in mij  
maakt de mensen vrij  
ik deel vrede uit aan iedereen

**Slotzang:**  
**Ik volg de Heer**

ik volg de heer  
want hij is goed  
hij weet de weg  
en hoe het moet  
hij houdt van mij  
hij is overal  
de herder die  
mij leiden zal

soms gaan we door  
gevaarlijk land  
dan loopt hij voor  
en in zijn hand  
houdt hij zijn staf  
en neemt ons mee  
het is soms zwaar  
maar toch okee

een leeuw die brult  
of een beer die bromt  
de herder kijkt  
wat of er komt  
hij is als een muur  
rondom ons heen  
hij laat ons nooit  
nee nooit alleen