

Vragenlijst bij het huwelijksdossier

Gelieve aan te vullen...

Burgerlijk huwelijk (gemeente en datum):

Adres van de ouders ten tijde van het doopsel

van de bruidegom:

van de bruid:

Waarom vind jij het zo waardevol om voor de Kerk te huwen?

Hieronder vind je een **keuzelijst** met diverse beweegredenen om te huwen voor de Kerk. De bedoeling is dat je individueel drie motivaties kiest die het meest aansluiten bij jouw beleving. Ook jouw partner zal drie motivaties uitkiezen. De verschillende antwoorden zijn op zich niet juist of fout. Ze vormen een aanleiding om hierover samen in gesprek te gaan. *(Vrij naar 'Waarom? Daarom...' in Ilse Cornu, Gezocht: liefdesrelatie met toekomst, inspiratie voor de goede en kwade dagen, Halewijn, Antwerpen, 2003, p. 99-100)*

Ik wil huwen voor de Kerk...

- omdat door de bloemen, de sfeer en de mooie plechtigheid alles veel 'echter' is dan op het gemeentehuis.
- omdat ervoor kiezen om met elkaar door het leven te gaan een belangrijke stap is in onze relatie. Kerkelijk huwen is een wijze om daar even bij stil te staan.
- omdat ik op de ene of andere manier God en Jezus een plaats wil geven in ons leven als gehuwden.
- omdat dat in onze familie de gewoonte is. Mijn ouders en/of grootouders zouden teleurgesteld zijn als ik niet in de kerk zou trouwen.
- omdat de christelijke waarden voor mij zinvol zijn en ik daarnaar wil trachten te leven.
- omdat ik weet dat dit belangrijk is voor mijn partner. Ik wil dit doen voor hem/haar.
- omdat ik in God geloof. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik voor de kerk trouw.
- omdat ik geloof dat er toch 'iets meer' is, een kracht, die onze liefde ondersteunt en laat open bloeien.
- omdat ik wil dat God getuige is van ons ja-woord en ons Zijn Liefdeskracht schenkt. Die Liefde wil ik graag uitstralen naar mijn partner en naar alle mensen die wij ontmoeten.
- omdat dit ook een feest is voor onze hele vriendenkring.
- omdat dit ook een feest is voor de parochiegemeenschap waartoe ik behoor.
- omdat ik trouwen voor de kerk definitiever vind dan trouwen voor de wet.
- omdat ik onze kinderen een veilig nest wil geven.
- omdat we nu reeds enkele jaren samen zijn en ik met het kerkelijk huwelijk een nieuw elan en een nieuwe diepte wil geven aan onze relatie.
- omdat je dan Gods zegen over je huwelijk krijgt. Ik vind Gods bescherming belangrijk, want je weet niet wat de toekomst brengt.
- omdat het kerkelijk huwelijk ons sterker met elkaar verbindt, ook als het moeilijker gaat. Burgerlijk huwen is voor mij enkel een papier, dat vlug verscheurd is.
- omdat ik de liefde van mijn partner als een geschenk ervaar. We maken het niet allemaal zelf, het overstijgt ons.
- omdat ik het belangrijk vind dat we onze trouwbelofte uitspreken in aanwezigheid van onze familie en vrienden. Je wordt dan als koppel erkend en gesteund door iedereen die erbij aanwezig is.
- omdat ik geloof dat onze verbondenheid beeld is van de liefde van Christus en zijn Kerk in een onverbreekbare gave...

Enkele gespreksvragen

- Hoe heb jij de voorbereiding en het ontvangen van de sacramenten (eerste communie, vormsel) ervaren?
- Welke ervaringen heb jij met doopvieringen, huwelijksvieringen, ... die je mocht meemaken?
- Ga jij soms naar de kerk? Waarom? Waarom niet? Welke ervaringen heb jij met het deelnemen aan Eucharistievieringen?
- Hoe heb jij de godsdienstlessen ervaren die je volgde?
- Heb je af en toe gesprekken over geloof?
- Heb je ervaring met het lezen of bekijken van boeken of websites die betrekking hebben met het geloof?
- Wat zijn je ervaringen met geloof in de media/publieke opinie?
- Neem je soms deel aan activiteiten in de parochie, ...?
- Ben je lid (geweest) van een christelijke jeugdbeweging, ...?
- Is er iemand in je familie of vriendenkring die je erg waardeert en die gelovig is?
- Bid jij? Voor wie of wat? Regelmatig?
- Heb je contact met andere gelovige gezinnen of koppels?
- Wordt er bij jou thuis een kerststal geplaatst tijdens de kerstperiode?
- Hangt er een kruisbeeld in je (ouderlijk) huis?

Het pastoraal gedeelte van het huwelijksdossier

Vorbereiding en motivering van het huwelijk

1. Verhaal van het koppel

De pastoor ontvangt de huwendes hartelijk en neemt de tijd om kennis te maken. De achtergronden en leefsituaties van huwendes zijn vaak divers. Het is van belang om de huwendes open en respectvol te beluisteren. In het gesprek is er ook aandacht voor de huwelijksvoorbereiding die zij gaan volgen of die zij gevolgd hebben (minstens drie vormingsmomenten). Hij noteert de belangrijkste elementen.

2. Motivering van het huwelijk

De pastoor kan de huwendes op weg zetten door hen een lijst met mogelijke beweegredenen voor te leggen en hen te vragen om elk individueel drie motivaties te kiezen die het meest aansluiten bij zijn/haar beleving (zie Keuzelijst met motieven). Vervolgens gaat de pastoor hierover in gesprek met de huwendes. Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.

Waarom vind jij het waardevol om te huwen?

Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

Waarom vind jij het waardevol om voor de Kerk te huwen?

Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

3. Ervaringen met geloof

De pastoor kan de huwendes eventueel enkele suggesties aanreiken om het gesprek over hun ervaringen met geloof op gang te brengen. (zie 'ervaringen met geloof'). Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.

Welke ervaringen met christelijk geloof heb jij persoonlijk?

Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

Welke rol speelt het christelijk geloof in jullie relatie tot nu toe (in ervaringen, gesprekken, ontmoetingen,...)?

Motivering van de bruid:

Motivering van de bruidegom:

4. Samen gelovig op weg gaan

De pastoor kan nu verder ingaan op de vraag hoe zij als gelovigen op weg kunnen gaan. Hierbij komen ook contact(en) met andere gelovigen en hun betrokkenheid bij een kerkelijke geloofsgemeenschap ter sprake. Hij schrijft de belangrijkste elementen uit het gesprek hieronder neer.

Hoe zouden jullie als gehuwden het christelijk geloof kunnen beleven en verdiepen?

Wie of wat zou jullie hierbij kunnen helpen?

5. Huwelijk in een Eucharistieviering of in een Woord- en gebedsviering?

Verder in het gesprek wordt er overlegd over de vraag of het huwelijk zal gevierd worden in een Eucharistieviering of in een Woord- en gebedsviering. Beide zijn volwaardige vormen van een huwelijks sacrament. De pastoor schrijft hieronder de beweegredenen van de keuze. Normaal gesproken is er geen Eucharistieviering bij Mixta religio of disparitas cultus.